

Liturgie Zeddam 14 juni 2020

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling van dienst

Stilte

De kaarsen op tafel worden aangestoken

Votum en groet

Zingen: Psalm 8: 1,3,4



1 Heer, on - ze Heer, hoe heer-lijk en ver-he - ven
hebt Gij uw naam op aar-de uit-ge-schre-ven -
mach-ti - ge God, Gij die uw ma - jes - teit
ten he - mel o - ver ons hebt uit - ge - breid. Liedboek Online

2 een tuin bloeit rond het open graf.

Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Gebed

Schriftlezing: Marcus 1: 9-11

⁹In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen.

¹⁰Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen,

¹¹en er klonk een stem uit de hemel: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.'

Zingen: Lied 687: 2

2 Wij de - len in het vuur
dat neer-strijkt op de hoof - den,
de vonk die o - ver-springt
op al - len die ge - lo - ven.
Vuur - vo - gel van de vloed,
duif bo - ven de Jor - daan,
ver - sterk in ons de gloed,
wak - ker het feest-vuur aan.

Liedboek Online

Verkondiging

Orgelspel

Lied 839 https://www.youtube.com/watch?v=XddkUSPXXuo&feature=emb_title

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)

Mededelingen – door de diaken van dienst

Slotlied: lied 978: 1,2,4

1 Aan U be-hoort, o Heer der he-ren,
 de aar-de met haar wel en wee,
 de stei-le ber-gen, koe-le me-ren,
 het vas-te land, de on-ze-kere zee.
 Van U ge-tui-gen dag en nacht.
 Gij hebt ze heer-lijk voort-ge-bracht.

Liedboek Online

2 Gij roept het jonge leven wakker,
 een tuin bloeit rond het open graf.
 Er ruisen halmen op de akker
 waar zich het zaad verloren gaf.
 En vele korrels vormen saam
 een kostbaar brood in uwe naam.

4 Laat dan mijn hart U toebehoren
 en laat mij door de wereld gaan
 met open ogen, open oren
 om al uw tekens te verstaan.
 Dan is het aardse leven goed,
 omdat de hemel mij begroet.

Zegen

Orgelspel

Na de dienst zal er met dominee Jan Willem Leurgans, Henriëtte Nieuwenhuis en een aantal ouderlingen nog worden nagepraat over de dienst. Ook besteden we dan aandacht aan andere activiteiten voor de komende weken. Henriëtte Nieuwenhuis zal het gesprek leiden.

Dus blijf kijken en luisteren.

U kunt reageren door met WhatsApp een berichtje te sturen naar 06-22118168.